



## Interkerkelijke Stichting voor Duurzame Ontwikkeling in Egypte

Nieuwsbrief 2

Bid voor Egypte

### Zware turbulentie en donkere dagen voor Egypte.

#### Het bestuur van de stichting:

**Wim Gerholt**  
voorzitter-Hardenberg.  
getron@kpnmail.nl

**Ayad Mossad**  
secretaris-Almere  
a.mossad@upcmail.nl

**Hennie Davenschot**  
penningmeesteres-Hardenberg.  
hpad@davenschot.nl

**Facebook: Isdoe.nl**

**De stichting is geregistreerd  
bij de KvK Enschede onder  
nummer: 56536240.**

**Bankrekeningnummer:  
NL92RABO0177441178  
Interk. St. Egypte**



**I . S . D . O . E .**

#### Adres:

Brinkstraat 20  
7771 BE Hardenberg- Nederland.  
Tel.: 0523-262317  
e-mail: getron@kpnmail.nl

Egypte kampt met een periode van zware politieke, economische en sociale turbulentie. Er hangen donkere wolken boven Egypte. Ondanks de adviezen van VS en EU, is er sprake van een politieke patstelling tussen de President van Egypte Mr.M. Mursi en de oppositie onder de paraplu van het National Salvation front) onder leiding van Mr. M. Baradei, en H. Sabbahi.

In een week tijd hebben de rellen in Port Said en Cairo het leven van 50 mensen gekost en meer dan 481 zijn gewond geraakt. Vervolgens heeft de president de Noodwet afgekondigd namelijk in Port Said—Ismaillia en Suez. (Suez Kanaal gebied). Ondanks deze noodwet die van 21.00 PM tot 6.00 AM van kracht is, gingen de burgers precies op die tijd de straat op en weigerden te gehoorzamen..

De economische situatie gaat van slecht naar slechter. De burgers zijn niet tevreden met het optreden van de huidige overheid, Ook op financieel gebied gaat het slechter en men weet geen raad om het land te redden. Van alle kanten is Egypte onderweg naar de afgrond.

Door deze turbulentie kwam de minister van defensie met zijn eigen verklaring en waarschuwde voor het onderuit gaan van Egypte en dreigde met militair ingrijpen. Ondanks zijn verklaring en woorden, was hij niet dreigend genoeg in de ogen van het Westen, gezien de assistentie van het Pentagon voor de militairen en de 1.3 miljard dollars aangeboden aan het militaire apparaat in Egypte.

Op sociaal niveau is het echt onrustig. De burgers zijn nog op de barricaden en demonstreren tegen de overheid. Ondanks hun verdriet om hun doden. Toch willen zij niet opgeven. Zij willen door gaan tot de echte verandering komt.. De prijs is hoog, en niemand wil de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het bloed vergieten.

De Koptisch kerken (Orthodox, Katholiek, Protestants) hebben hun uitleg voor hun positie tegenover de grondwet. De reden om de grondwet niet te accepteren is in hun ogen geen burgerschap en bovendien geen erkenning voor de rechten van de Kopten . Integendeel, de positie van de Kopten zal, naast de andere zwakke groepering in de maatschappij wellicht slechter worden onder de huidige grondwet. Deze grondwet heeft de weg geëffend voor de president om alle macht in eigen hand te nemen.

Te midden van alle moeilijkheden worden de overheid, oppositie en de burgers, geconfronteerd met een (fatwa) van Dr. Mahmoud Shabaan— Azhar Universiteit— om de oppositieleiders te vermoorden of uit te schakelen. Deze fatwa is een bindend religieus advies gefundeerd op een Koranvers en het gevaar komt van bepaalde fanatieke aanhangers die op basis van deze fatwa geactiveerd worden. En als zij deze weg ingeslagen zijn zal er in Egypte hetzelfde kunnen gebeuren zoals in Tunesië met de oppositie leider Shukri BelEid. Dan kan deze actie Egypte dichterbij de afronding brengen of leiden tot opdeling van het land.