



## Egypte in een vicieuze cirkel

### Het bestuur van de stichting:

**Wim Gerholt**  
voorzitter-Hardenberg.  
getron@kpnmail.nl

**Ayad Mossad**  
secretaris-Almere  
a.mossad@upcmail.nl

**Hennie Davenschot**  
penningmeester-Hardenberg.  
hpad@davenschot.nl

**Facebook: Isdoe.nl**

De stichting is geregistreerd  
bij de KvK Enschede onder  
nummer: 56536240.

IBAN  
NL92RABO0177441178  
Interk. St. Egypte



I.S.D.O.E.

### Adres:

Brinkstraat 20  
7771 BE Hardenberg- Nederland.  
Tel.: 0523-262317  
e-mail: getron@kpnmail.nl

Vier jaar geleden hield mr. Obama in Caïro aan de universiteit een voordracht over verandering. 12 februari j.l. benadrukte hij bij het uitspreken van "De State of the Union" het belang van de fundamentele mensenrechten, speciaal in Egypte, waar de burgers slecht behandeld worden en sommigen van hen het leven heeft gekost.

In deze twee jaar was er veel geweld en maar weinig verandering in het systeem van de oude garde. (in Egypte Slechts één persoon is veranderd: het Staatshoofd en de rest bleef hetzelfde. De oude methoden om de burgers onder druk te zetten worden nog steeds toegepast.

De burgers zijn nog steeds op het Tahrir Square en rondom het Presidentiële Paleis. Ze eisen het vertrek van de overheid en de President zelf. De brandende vraag is nu: wie wil hen helpen? De enige organisatie die dat zou kunnen doen is het leger, maar dat mag niet meer in deze tijd. De militairen mogen een bedrag van 1.3 miljard dollar ontvangen, maar zich niet meer met politiek bemoeien.

Op economisch niveau staat het land er slechter voor dan ooit. Door de economische malaise staat de overheid nu voor een dilemma: er moet een keus gemaakt worden tussen het voorstel van IMF, dat zal leiden tot verhoging van alle prijzen met meer dan 30%, of binnen 2,5 maanden geen geld meer om voedsel voor het hele volk te importeren. De eerste keus zal misschien wel onvermijdelijk zijn.

Egypte heeft de lening van het IMF hard nodig. Een bedrag van 4.8 miljard kan helpen met de andere crediteuren om meer leningen uit te geven. Helaas hebben het IMF en andere crediteuren tot op heden niet gereageerd in afwachting van een antwoord op het verzoek van de overheid die niet bereid blijkt om de problemen samen met de oppositie op te lossen. Er is sprake van een patstelling en ondanks de bemiddeling van de VS en EU is er nog geen enkele vooruitgang geboekt.

Het Ministerie van Binnenlandzaken treedt hard op. De Suez Kanaal zone is in opstand gekomen tegen de President. Bovendien !! heeft Port Said-Stad de burgers opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Het hele land is onrustig en dat verplaatst zich van de ene stad naar de andere, van Alexandria, naar Mahla Al-Kobra naar Tanta naar Aswan. Dat geeft aan dat de overheid weinig controle op hele land heeft.

Als de overheid een akkoord treft met het IMF, namelijk verhoging van alle prijzen, opheffen van de zware subsidie voor energie gebruik en bezuiniging op de overheid uitgaven. Dan wordt het erg moeilijk de burgers onder controle te houden.

Het fluctueren van de Egyptische pond komt hier nog bovenop. Het wordt een vicieuze cirkel voor de overheid. In het geval van het akkoord gaan met het IMF wordt zij geconfronteerd met de hongerige burgers en dit kan leiden tot massaal protest tegen de overheid met alle nare gevolgen van dien.

Als men niet akkoord gaat is er binnen 2 maanden geen geld meer om levensmiddelen te kopen op de internationale markt.

Veranderingen zullen nodig zijn. Maar dan wel op democratische wijze tot stand gekomen. Dit geldt ook voor de landen in het Midden Oosten. Lukt dat niet dan komt chaos in beeld. Voorbeelden hiervan zijn er genoeg.

Politieke veranderingen zonder een economische infrastructuur waarin werkgelegenheid gecreëerd kan worden, speciaal voor de jongeren, zullen moeilijkheden kunnen opleveren. De overheid is niet in staat om haar burgers de benodigde ondersteuning te geven. Bovendien verwachten zij hulp van de Internationale Gemeenschap om geld te krijgen. De economische groei is echter in deze landen ook beperkt geworden. Men staat waarschijnlijk nu ook niet te trappelen om geld te lenen of uit te geven voor nieuw gecreëerde dictators.

Het is een vicieuze cirkel, niet alleen voor de overheid die opereert zonder visie of beleid, maar ook voor de zwakke groeperingen in het land. Juist onze doelgroep.