



Interkerkelijke Stichting voor Duurzame Ontwikkeling in Egypte

Nieuwsbrief 6

Bid voor de Koptische Christenen

De Arabische lente en de consequenties daarvan:
De opkomst van de radicalen en het verstoten van de Christenen

Het bestuur van de stichting:

Wim Gerholt
voorzitter-Hardenberg.
getron@kpnmail.nl

Ayad Mossad
secretaris-Almere
a.mossad@upcmail.nl

Hennie Davenschot
penningmeester-Hardenberg.
hpad@davenschot.nl

Facebook: [Isdoe.nl](https://www.facebook.com/Isdoe.nl)

De stichting is geregistreerd
bij de KvK Enschede onder
nummer: 56536240.

IBAN
NL92RABO0177441178
Interk. St. Egypte



I . S . D . O . E .

Adres:
Brinkstraat 20
7771 BE Hardenberg- Nederland.
Tel.: 0523-262317
e-mail: getron@kpnmail.nl

Onder de Arabische lente is een verandering van de oude regims waar te nemen (geïndoctrineerd door de Sovjet Unie). De introductie van de Westerse democratie heeft grote consequenties voor de burgers .

De radicale moslims (de Moslim Broeders) kwamen aan de macht,

- Al-Qaeda is nog niet dood;
 - Overheden zijn instabiel (veiligheid) en fragiel (economie) geworden
 - Het verstoten van de Christenen in het Midden-Oosten in het algemeen en de Kopten in Egypte in het bijzonder.
- * De radicalen willen aan de macht blijven, maar er is gebrek aan kennis.

De politieke koers van de huidige president van Egypte gaat de andere kant op. Bezoeken aan China, Iran, Rusland en Brazilië en tegelijkertijd lenen van 11 miljard dollars van Qatar, Libië en Turkije: geen lening van het IMF of andere Westerse donoren.

Beperkte inkomsten bronnen en financiële tekorten, maken het moeilijk om de grote armoede te bestrijden en zelf economische projecten te kunnen realiseren. Alleen met leningen kan het zich zelf bedruipen en dan nog leven de burgers onder zeer slechte economische en sociale omstandigheden.

Naast de Moslims Broeders zijn ook nog andere groeperingen in het politieke spectrum actief om te pogen het land te regeren: de Salafieten, de Jihadisten en nog extremere vormen met een duidelijk Islamitische agenda.

De Kopten worden vaker geconfronteerd met lokale aanslagen. Soms vielen er doden , niet in grote aantallen en daardoor niet opvallend voor het Westen.

Tijdens het laatste incident in het gebied van El-Khosous—ten Noorden van Cairo, werden er 5 Kopten gedood; Tijdens het overbrengen door hun geloofsgenoten naar de Kathedraal van de Koptisch Orthodox kerk in de Abbassya wijk werden zij onheus bejegend en in de Kathedraal werden zij bestookt met vuurwerk en traangas. Dit is voor de eerste keer in de geschiedenis van Egypte dat de Kathedraal direct doelwit was en bestookt werd door de overheid en de moslim milities. Met andere woorden: Geen respect voor de Kopten inclusief hun Paus. Ondanks de excuses van de president en de minister van Binnenlandse Zaken en andere leden van de Egyptische overheid, geloofde de Paus niet in hun woorden. En ging naar het Klooster als een protest tegen deze vernedering en heeft zich er daarna in het openbaar kritisch over uitgelaten . Tot op heden zijn er alleen maar woorden en zijn de daders nog niet gepakt.

Een positieve kant van dit incident is de toenadering tussen de Koptisch Orthodoxe kerk en de Katholieke kerk.

De dreiging en angst van de opkomst van de radicalen dwingt de Paus om toenadering te zoeken en te vinden. De Byzantijnse en de Katholieke kerken gingen uit elkaar in 1054 i.v.m het grote schisma dat plaats heeft gevonden. En sinds die tijd werkten de Katholieke en Orthodoxe kerken niet met elkaar samen met alle consequenties van dien.

Er is geen tijd meer voor verdeeldheid tussen de verschillende kerken en geloven. De tijd is rijp elkaar bij te staan en steun te geven aan de zwakke broeders om tegen het proces van radicalisering in te gaan.