



## Interkerkelijke Stichting voor Duurzame Ontwikkeling in Egypte

Nieuwsbrief 7

Bid voor de Koptische Christenen

### Pinksteren en de Kopten

17 mei 2013, Eerste Pinksterdag, werd het bestuur van Stichting I.S.D.O.E. uitgenodigd door ds. P. Langbroek – voorganger in de dienst van de Opgang te Radewijk/Hardenberg om de Situatie van de Koptische Christen in Egypte toe te lichten. De predikant heeft het verband gelegd tussen de Christenen daar en in de rest van de Wereld. Bovendien deed hij voorbede voor de Kopten in Egypte.

Egypte is bij ons bekend door de Piramiden en de Nijl, maar ook dat het een land is met ongeveer 90 miljoen inwoners. De oppervlakte van het land is 1 miljoen vierkante kilometer, waarvan slechts 6% wordt gebruikt. De onbewoonde rest is puur woestijn. De bevolking leeft aan de flanken van de Nijl: hun waterbron.

Vele miljoenen inwoners en beperkte economische activiteiten zijn de oorzaak van armoede. Wat haast onvermijdelijk leidt tot minder mogelijkheden voor opleidingen: Met als resultaat: meer dan 40% leeft onder de armoede grens en 60% is analfabeet. De zelfwerkzaamheid loopt terug en de afhankelijkheid van Westerse donoren wordt steeds groter.

Uniek is dat onlangs samenwerking tussen de verschillende kerken tot stand is gekomen, . De Orthodoxe, Katholieke kerken en de Koptische. Maar de verhouding tussen Moslims en de Christenen blijft moeilijk..

Zijn er Christenen in Egypte?. Ja, de ruim 12 miljoen Kopten vormen er een belangrijk deel van. 75% woont ten Zuiden van Cairo : het "Opper Egypte. ". De Kopten die van oorsprong in Egypte wonen zijn inmiddels qua aantal in een minderheidspositie beland. Bovendien worden zij als tweederangs burgers behandeld vanwege hun geloof.

Door de politieke verandering in Egypte zijn de radicale moslims aan de macht gekomen, "de Moslims Broederschap ". Daarnaast zijn er ultra extreme groeperingen aanwezig in Egypte, met een agenda waar-op het verstoten of verwijderen van de Kopten uit het land hoofdpunt is. Er zijn dagelijks incidenten in alle steden van het land, waardoor er veel Kopten hun land hebben verlaten sinds de jaren '70. In November 2012 hebben we met mijn oude vriend Wim Gerholt en mijn nieuwe vrienden de familie Davenschot een stichting opgericht om hulp te bieden aan de Kopten in Egypte.

I.S.D.O.E.: is de naam van de stichting: Interkerkelijke Stichting voor Duurzame Ontwikkeling in Egypte, De komende tijd willen wij met de Kerken daar de zwakke groepen versterken door praktische hulp op maat te bieden zodat zij zich staande kunnen houden en zich zelf kunnen ontwikkelen tot zelfredzaamheid, met de hulp van onze God. Omdat te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar mensen die ons bestuur willen versterken en actief willen deelnemen hier en in Egypte. Door taken te spreiden hopen we meer te kunnen bereiken.

#### Het bestuur van de stichting:

**Wim Gerholt**  
voorzitter-Hardenberg.  
getron@kpnmail.nl

**Ayad Mossad**  
secretaris-Almere  
a.mossad@upcmail.nl

**Hennie Davenschot**  
penningmeester-Hardenberg.  
hpad@davenschot.nl

**Facebook: Isdoe.nl**

De stichting is geregistreerd  
bij de KvK Enschede onder  
nummer: 56536240.

IBAN  
NL92RABO0177441178  
Interk. St. Egypte



I.S.D.O.E.

Adres:  
Brinkstraat 20  
7771 BE Hardenberg- Nederland.  
Tel.: 0523-262317  
e-mail: getron@kpnmail.nl