



### Het bestuur van de stichting:

**Wim Gerholt**  
voorzitter-Hardenberg.  
getron@kpnmail.nl

**Ayad Mossad**  
secretaris-Almere  
a.mossad@upcmail.nl

**Hennie Davenschot**  
penningmeester-Hardenberg.  
hpad@davenschot.nl

**Facebook: Isdoe.nl**

De stichting is geregistreerd  
bij de KvK Enschede onder  
nummer: 56536240.

IBAN  
NL92RABO0177441178  
Interk. St. Egypte



**I.S.D.O.E.**

Adres:  
Brinkstraat 20  
7771 BE Hardenberg- Nederland.  
Tel.: 0523-262317  
e-mail: getron@kpnmail.nl

### De Koptisch Christenen zwaar getroffen tussen twee vuren

Een dag na het verschijnen van de videoband van Al-Qaeda leider dr.A.Zawahri waarin de Koptische Christenen vogelvrij werden verklaard, werd het zuiden van Egypte, en speciaal de provincie Minya, onder vuur genomen door radicalen die kerken (Orthodox –Katholiek en Protestant) in brand staken, winkels plunderden en Kopten uit hun huizen verjaagden. Het was een zware aanval, waarmee 35 kerken met de grond gelijk gemaakt werden en de rest zeer beschadigd en leeggeroofd.

De hele week hebben de media en de moderne communicatie veel geschreven en gepubliceerd over de hevige strijd, waarin de Koptisch gemeenschap tussen twee vuren zit en machteloos is om hun kerken te beschermen. Zij kunnen het hoofd niet bieden aan 2 of 3 duizend mensen tegelijk die het op hun kerken voorzien hebben. Dat was een vernedering voor een machteloze gemeenschap die slachtoffer is geworden van gewapende bendes en radicalen.

Al-Qaeda beschuldigt het hoofd van de Orthodoxe kerk van verraad aan de Islamitische president; van een gezamenlijke actie met de militairen om de president uit te schakelen en dhr. Mohab Dous, een van de leiders van een rebellengroep die de Kopten stimuleerde om hun handtekening te zetten om de president uit te schakelen haalde zich ook de woede van Al-Qaeda op de hals en op basis daarvan hebben de radicalen de boodschap van Al-Qaeda binnen een dag uitgevoerd.



### De oproep van de Wereld Raad van Kerken, Het Vaticaan en PKN in Nederland

Direct na het lezen van deze berichten hebben de Kerken hierop gereageerd. De wereld Raad van Kerken heeft een bericht in het Engels op haar website geplaatst waarin een oproep om te bidden voor alle Egyptenaren voor vrede, gerechtigheid en verzoening.

De Paus riep op om voor Egypte te bidden. PKN in Utrecht heeft een oproep gedaan aan de protestantse kerken en individuen te bidden voor de Christenen, naast een brief van PKN voorzitter Arjan Plaisier aan de Koptisch Orthodoxe Bisschop in Amsterdam met zijn medeleven voor Egypte

In deze tijd van onveiligheid en onzekerheid, wordt gebed voor Egypte en ook voor de Christenen aldaar zeer op prijs gesteld. De situatie nu is zeer onstabiel en gevaarlijk voornamelijk in het zuiden van het land waar 75% van de Koptisch Christenen woonachtig is. Helaas is gebleken dat de politie en de militairen de Christenen niet kunnen helpen. Zij verschijnen vaak pas enkele uren na de aanvallen en dan alleen voor pro forma.



Enkele voor zich zelf sprekende beelden van verwoestingen