



Het bestuur van de stichting:

Wim Gerholt
voorzitter-Hardenberg.
getron@kpnmail.nl

Ayad Mossad
secretaris-Almere
a.mossad@telfort.nl

Hennie Davenschot
penningmeester-Hardenberg.
hpad@davenschot.nl

Facebook: [Isdoe.nl](https://www.facebook.com/Isdoe.nl)

De stichting is geregistreerd
bij de KvK Enschede onder
nummer: 56536240.

IBAN
NL92RABO0177441178
Interk. St. Egypte



I.S.D.O.E.

Adres:
Brinkstraat 20
7771 BE Hardenberg- Nederland.
Tel.: 0523-262317
e-mail: getron@kpnmail.nl

**“Gezegend zij mijn volk Egypte,
en het werk mijner handen Assur,
en mijn erfdeel Israel”**

Ondanks de politieke turbulentie waar het Midden-Oosten inclusief Egypte terecht gekomen is, zijn wij op zoek naar de wortels en verbondenheid met Egypte op basis van de woorden van God in het Oude Testament waar een duidelijke profetie staat, namelijk in Jesaja 19: 19-23.

Vanaf de 2de eeuw zijn de Egyptenaren bekeerd tot het Christendom door de Apostel Marcus. Hij bracht het Evangelie naar Egypte, en richtte de zetel van Alexandrië op. Vanaf deze eeuw tot de 6e eeuw waren er conflicten tussen het machtige Byzantijnse Rijk en de lokale Christenen, vanwege het verschil in visie over het Christelijk geloof. Dit betrof de natuur van God: Byzantium geloofde in twee naturen (Godelijk en menselijk), terwijl Midden Oosten Christenen geloofden in de ene natuur van God (de monofysieten). Dat leidde tot grote verdeeldheid en vervolging.

Vanaf de 7e eeuw tot nu hebben de Islamieten de overhand in het land.

Er wordt getracht de huidige fase van veranderingen en ontwikkelingen in het Midden-Oosten te volgen. Op die basis heeft de Stichting haar doel gekristalliseerd en vanuit onze historische verbondenheid met Egypte willen wij dit graag tot uitvoering brengen.

Asyut stad en de profetie:

“Te dien dage zal er een altaar voor de Here zijn midden in het land Egypte en aan zijn grens een opgerichte steen voor de Here”. (Jsaiah 19.23).

Op basis van deze woorden zijn er veel missionarissen in de 19e eeuw uit de protestantse en katholieke kerken naar Egypte gegaan om Christelijke projecten te realiseren. Asyut stad was het centrum voor hun activiteiten. Scholen, ziekenhuizen, een weeshuis en een College werden opgericht. Bijna alle Westerse missionarissen gingen naar deze stad om de profetie te vervullen en een getuigenis te zijn in het midden van het land Egypte.

Helaas zijn veel van deze projecten in de jaren vijftig overgenomen door de overheid na de revolutie van Nasser. Toch hebben de Kopten geprofiteerd van deze projecten en hun kennis vergroot door hun contacten met de Westerse missionarissen.

Wij als Stichting zijn van plan om onze projecten aldaar te realiseren om de Christenen zelfredzamer te maken en hun kennis te vergroten.

Op dit moment staat Egypte onder zware druk, maar van deze kant hebben wij ook de woorden van God en de profetie.

