

Tweede bericht over Assiut-Stad in Egypte van Ayad Mossad, secretaris ISDOE

Tijdens mijn bezoek aan Assiut-Stad afgelopen maand viel mij de enorme achteruitgang van de stad op. (ik ben hier opgegroeid en woon inmiddels 40 jaar in Nederland)
De straten worden niet onderhouden en de huizen zijn bedekt met een dikke laag stof.
De mooie kastelen van de oude Pasja's zijn het onderkomen van de nachtvogels geworden en de stad wordt aan Noord- en Zuidkantmeer en meer ingesloten door woestijnen.
Toch zijn er ook kleine positieve ontwikkelingen in de stad te bespeuren.

Ten eerste is men bezig om een nieuwe stadswijk aan te leggen.
Dit stadsdeel ligt dicht bij de zuidelijke berg en komt tot stand met hulp van militairen (Civil Engineer Unit). Door de explosieve bevolkingsgroei is er woningnood in Assiut. Men wil hier huizen bouwen. Er is echter (nog) geen trein- of busverbinding met dit stadsdeel.

Een tweede kleine verbetering is het verhogen van alle gebouwen in de stad om meer kamers te realiseren. Het stadsaanzicht wordt er niet fraaier op. De stad heeft ongeveer 5 miljoen inwoners (inclusief studenten). Dat legt grote druk op de huisvestingsmogelijkheden: de prijzen stijgen..

Een derde ontwikkeling zijn kliniekjes voor arme mensen: Als je een bezoek aan Egypte brengt zie je een Kerk en een Moskee vaak naast elkaar staan als een symbool van eenheid.
Deze kliniekjes staan daarbij in de buurt. Ze zijn soms door Christenen opgezet en soms ook door anderen. Dit om hulp te bieden aan de armen van Assiut.

Ik heb echter een bezoek gebracht aan zo'n kliniekje. Die was van de Eerste Evangelische kerk in Assiut-Stad. Ik ken de kerk en diens voorganger. Ik betaalde 20 Egyptische Ponden voor een consult voor een vrouw. Ze was doorgestuurd door een dokter omdat haar glucose te hoog was. De arts van de kliniek heeft haar opnieuw gecheckt. Binnen 2 minuten was hij klaar: zij moest over een week terugkomen. Haar medicatie werd niet aangepast. Na een week kwam zij terug. Haar glucose was wel iets gedaald en dus werd zij gezond verklaard. Totale kosten: plm. 50 EP. Patiënten moeten alles (vooraf) betalen: kleine en grote operaties. Die laatste lopen in de duizenden ponden.
Iemand vertelde mij dat alleen de doctoren er beter aan werden en de armen nog armer.

Ik heb me afgevraagd waar je het beste kunt beginnen in deze stad.

Probeer je eerst de armoede te bestrijden?

Of ga je eerst meer gezondheidsvoorzieningen voor de armsten opzetten?

De armoede stijgt en de ziekten nemen daardoor ook toe. Dit is een dilemma.
Er zijn ook nog steeds bepaalde wijken in Assiut-Stad zonder enige voorziening.
Mensen en dieren wonen hier samen onder 1 dak.