



Leven en dood Van de Christenen In het Midden-Oosten.

Het bestuur van de stichting:

Wim Gerholt
voorzitter-Hardenberg.
getron@kpnmail.nl

Ayad Mossad
secretaris-Almere
a.mossad@telfort.nl

Hennie Davenschot
penningmeester-Hardenberg.
hpad@davenschot.nl

Website:
<http://www.isdoe.nl>

Facebook:nl.isdoe

De stichting is geregistreerd
bij de KvK Enschede onder
nummer: 56536240.

IBAN
NL92RABO0177441178
Interk. St. Egypte



I.S.D.O.E.

Adres:
Brinkstraat 20
7771 BE Hardenberg- Nederland.
Tel.: 0523-262317
e-mail: getron@kpnmail.nl

Op 9 mei j.l. heeft Prof. Dr. H. Teule—Directeur van het (IVOC) Instituut voor Oosters Christendom, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen een afscheidsrede gehouden over “leven en dood” van de Christenen in het Midden-Oosten in het algemeen en in bijzonder in het Mesopotamisch gebied (Irak, Syrië en Turkije).

Prof. Teule heeft de situatie van de Christenen in een historisch perspectief geschetst vanaf de tijd van de Mamelukken tot het huidige politieke ingrijpen in deze landen.

In Irak waren er 1.5 miljoen Christenen en nu er zijn niet meer dan 300.000 aanwezig. In Syrië hebben veel van de Christenen het land verlaten ivm de huidige burgeroorlog. In Turkije zijn er slechts 100.000 Christenen op 90 miljoen inwoners van het land.

In het algemeen is de positie van de Christenen in het Midden-Oosten zeer kwetsbaar en met de huidige onrust zijn zij de eersten die op de vlucht geslagen zijn, want zij hebben geen macht achter zich en anders worden zij gemengeld tussen de strijdende krachten in dat gebied.

De positie van de Koptische Christenen in Egypte:

Ondanks het feit dat er geen echte oorlog in Egypte is, is hun positie toch meer zorgelijk en kwetsbaar. Zij zijn gemengeld door verschillende sociale groepen en machten, en soms moeten zij kiezen tussen de minste van de twee kwaden.

Het aantal Koptische Christenen in Egypte (Orthodoxen, Katholieken en Protestanten) is niet meer dan 6% volgens de overheid, maar volgen de Koptisch Orthodoxe Kerk,

zijn er meer dan 15 miljoen Kopten in Egypte. Meest woonachtig in het zuiden van Egypte. Welbekend als “Upper Egypte” in een land met meer dan 80 miljoenen mensen.

Als deze trend doortrekt in de volgende jaren, dan hebben wij straks geen Christenen in het Midden-Oosten meer.

Tegen deze ontwikkelingen in is I.S.D.O.E. opgericht om deze trend tegen te houden en hulp aan de Kopten te verlenen en hun sociale positie te verbeteren/verlichten, zodat zij niet gedwongen zijn om hun land te verlaten.

Armoede, ziekte zijn heersend in het zuiden. De nood is meer dan je denkt of verwacht, maar wij moeten ergens beginnen ook als het met een kleinschalig project is.

I.S.D.O.E. heeft gekozen voor een klein gezondheidsproject als een pilot project met het doel om deze groep te bereiken en een helpende hand te reiken. Een stap of een project zal het begin zijn om veel te betekenen en de geestelijk strijd tegen te gaan.

