



**De benarde positie van Christenen in het Midden-Oosten  
Verslag van een belangrijke vergadering van 11 juni jl. in Amsterdam**

**Het bestuur van de stichting:**

**Wim Gerholt**  
voorzitter-Hardenberg.  
getron@kpnmail.nl

**Ayad Mossad**  
secretaris-Almere  
a.mossad@telfort.nl

**Hennie Davenschot**  
penningmeester-Hardenberg.  
hpad@davenschot.nl

**Website:**  
<http://www.isdoe.nl>

**Facebook:**nl.isdoe

De stichting is geregistreerd  
bij de KvK Enschede onder  
nummer: 56536240.

**IBAN**  
NL92RABO0177441178  
Interk. St. Egypte



**I.S.D.O.E.**

**Adres:**  
Brinkstraat 20  
7771 BE Hardenberg- Nederland.  
Tel.: 0523-262317  
e-mail: getron@kpnmail.nl

Op 11 juni j.l. heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een lezing gehouden in de Rode Hoed te Amsterdam. Deze ging over de positie van de Christenen in het Midden-Oosten. De avond werd geleid door Ernesto Braam. Er waren 200 mensen bijeen.

Het Ministerie had de volgende sprekers uitgenodigd:

**1. Dr. Michael Wahid Hanna:** een gerenommeerd Midden Oosten expert van denktank The Century Foundation. Hanna heeft uitgebreid gepubliceerd in Foreign Policy, Time en New York Times. Hij schreef o.a. over de positie van Christenen, internationale veiligheid en Amerikaans beleid in het Midden-Oosten.

**2. Mw. Rajaa Altali:** een Christen uit Syrië en politiek mensenrechtenactiviste.

Als medeoprichtster van het Center for Civil Society and Democracy in Syria (CCSDS), werkt ze in een netwerk van Syrische activisten op het gebied van media, organisatieontwikkeling, empowerment van vrouwen en transparantie.

**3. Dr. Shahir George:** Koptisch Christen en mensenrechtenactivist uit Egypte.

Medeoprichter van de politieke partij Misr Al-Hurriye (Vrij Egypte). Momenteel werkt hij voor het Egyptian Initiative for Personal Rights en zet zich onder andere in voor godsdienstvrijheid in Egypte.

Via beamer werden historische bewoners-aantallen van de Christenen gepresenteerd. Rond 1950 was 10% van de Irakese bevolking Christen. In Syrië was 30% van inwoners Christen. Na de interventie in Irak in 2013 is 73 % van hen gevlucht naar Syrië en Jordanië. Er wonen nu nog 400.000 Christenen in Nineve Valley in Irak.

Van de in Syrië wonende Christenen is 70 % gevlucht richting Turkije en Jordanië. Er wonen nu nog 300.000 van hen in Syrië.

De centrale vraag blijft : op welke wijze kunnen wij de Koptisch Christenen ondersteunen? Hebben zij de ondersteuning nodig?

Over deze vragen is de hele avond gediscussieerd.

In Egypte wonen op dit moment alle Christenen nog in hun land. Als de politieke onrust groter wordt of andere landen zich daarin mengen zullen zij de eerste groep zijn die het land zal ontvluchten!

Het was opvallend dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het eerst een openbare discussie georganiseerde over de Christenen in het Midden-Oosten. En dat zij steunmogelijkheden overweegt aan de Koptische Christenen in Egypte.

Met het oog op de turbulentie en het geweld in de regio blijft de grote vraag: Welk toekomstperspectief hebben de Christenen in het Midden-Oosten?



