



Assiout stad: is het tweede Jeruzalem
in het Midden-Oosten

Het bestuur van de stichting:

Wim Gerholt

voorzitter-Hardenberg.
getron@kpnmail.nl

Ayad Mossad

secretaris-Almere
a.mossad@telfort.nl

Hennie Davenschot

penningmeester-Hardenberg.
hpad@davenschot.nl

Jacqueline Bakker

Praktijk adviseur—Hardenberg
uijlenhorst@hotmail.com

Website:

<http://www.isdoe.nl>

Facebook:nl.isdoe

De stichting is geregistreerd
bij de KvK Enschede onder
nummer: 56536240.

IBAN
NL92RABO0177441178
Interk. St. Egypte



I.S.D.O.E.

Adres:

Brinkstraat 20

7771 BE Hardenberg- Nederland.

Tel.: 0523-262317

e-mail: getron@kpnmail.nl

Tussen de geboorte plaats van Jezus tot zijn vlucht verhaal, ligt er ongeveer 1000 km. Voor de Koptische Christenen zijn schuilplaatsen heilig en op elke schuilplaats worden Kloosters en Kerken opgebouwd die dag en nacht worden bewaakt door de Monniken.

Het verhaal vertelt dat de vlucht vanaf Jeruzalem richting Egypte 3 jaar en 3 maanden duurde. Jozef, Maria en het kind Jezus verplaatsten zich in de woestijn van de ene schuilplaats naar de andere. De meeste bekende plaatsen zijn Wadi-Natroun- de Hangende kerk in Oud Cairo, Deir Al-Moharraq in Qusia en het Dronka Klooster in Assiout-stad.

Het Dronka klooster was de laatste schuilplaats en vandaar werden zij teruggeroepen na de dood van Herodus.

De Bijbel is vol van profetieën over dit verhaal uit Jesaja 19, waarin staat:

gezegend zijn mijn volk Egypte, naar Hosea 11: Ik heb Mijn zoon geroepen uit Egypte tot Matteus, 2 waarin staat: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen. De profetieën zijn aan elkaar gekoppeld om het verhaal vast te leggen. Bethlehem was de geboorte plaats van Jezus, maar Assiout was het meest bekend als het tweede Jeruzalem met het vlucht verhaal.

Om die redenen zijn de Koptische Christenen aldaar woonachtig, dicht bij de heilige plaatsen om deze te beschermen en te bezoeken.

Elk jaar in de maand Augustus, vanaf 6 tot 22 worden de deuren van de kloosters geopend voor de massa bezoekers. Sommige blijven 2 a 3 dagen om de schuilplaats te bezoeken. Het wordt een ritueel verhaal elk jaar.

De positie van Assiout trok de aandacht ook van de Westerse Missionarissen. In de 19e eeuw tijdens het Britse mandaat trokken veel Westerse mensen naar de stad Assiout en begonnen daar projecten te ontwikkelen en te werken om de sociale positie van de bewoners en de omgeving te verbeteren dmv. scholen, colleges, ziekenhuizen en een weeshuis. De missionarissen hebben hun sporen aldaar achtergelaten en sommige voorzieningen zijn tot op de dag van vandaag functioneel onder Egyptische leiding.

Assiout verdient de aandacht van het westen, want de positie van de stad is langzaam zwakker geworden en krijgt tegenwoordig minder aandacht in vergelijking met Jeruzalem of Bethlehem.

Daarom willen wij terug gaan naar deze provincie om de mensen te helpen en aandacht besteden aan de huidige problemen van de stad. Ondanks alle moeilijkheden blijft deze stad het tweede Jeruzalem.



Route beschrijving in Egypte