



Het bestuur van de stichting:

Wim Gerholt
voorzitter-Hardenberg.
getron@kpnmail.nl

Ayad Mossad
secretaris-Almere
a.mossad@telfort.nl

Hennie Davenschot
penningmeester-Hardenberg.
hpad@davenschot.nl

Jacqueline Bakker
Praktijk adviseur—Hardenberg
uijlenhorst@hotmail.com

Website:
<http://www.isdoe.nl>
Facebook:nl.isdoe

De stichting is geregistreerd
bij de KvK Enschede onder
nummer: 56536240.

IBAN
NL92RABO0177441178
Interk. St. Egypte



I.S.D.O.E.

Adres:
Brinkstraat 20
7771 BE Hardenberg- Nederland.
Tel.: 0523-262317
e-mail: getron@kpnmail.nl

.Solidariteit en verbondenheid met de Christenen in het Midden-Oosten is hard nodig

De positie van de Christenen in het Midden-Oosten wordt steeds benarderd. Dit komt door de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. ISIS heeft het hart van Mesopotamië veroverd; namelijk het gebied van Al-Jazira in Syrië en de Nineve-vallei in Irak. In dit gebied wonen al sinds eeuwen de meeste Christenen. Hierdoor moeten de Christenen vluchten en hun gebied/land verlaten.

De situatie van de Christenen in Egypte is al niet veel beter. Na één woord van de leider van Al-Qaeda werden vorig jaar honderd kerken in brand gestoken. Ondanks de belofte om de aangerichte schade te repareren, is er niets gebeurd.

Om deze redenen dreigen de Christenen hun gebied/land te verliezen. Uit bezorgdheid vanwege de ontwikkelingen hebben de Amerikaanse President en Paus Francis opgeroepen hiertegen op te staan.

President Obama heeft op 11 september jl. de geestelijk leiders van het Midden-Oosten uitgenodigd en met hen overlegd. Dit om de Christenen te beschermen. De Paus heeft de situatie van de Christenen vergeleken met de positie van de Joden toen zij het Arabisch Schiereiland moesten verlaten. Tegen de Joodse gemeenschap in Europa zei hij: "De Joden waren de eersten en nu zijn de Christenen aan bod".

In deze moeilijke tijd van oorlog en spanning is het hard nodig nu solidariteit en verbondenheid te tonen naar de mede-Christenen in het Midden-Oosten. Door de vlucht van Christenen dreigt het gebied verloren te gaan voor het **De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Obama en de Geeste-**



De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Obama en de Geestelijk Leiders van het Midden-Oosten

Christendom.

Voor het eerst in de geschiedenis bezochten vijf patriarchen het Witte Huis. Zij vertegenwoordigen Christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Zij vroegen om de bescherming van de Christenen in het Midden Oosten en bespraken dit met President Obama en met Susan Rice. Zij is de National Security Advisor, Ter verdediging van de Christenen zei president Toufic Baaklini: "Wij willen president Obama bedanken voor deze ontmoeting op dit cruciale moment in de geschiedenis, nu deze Christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten ontberingen lijden.

Bijwoners van de vergadering zijn:

Zijne Eminentie, patriarch Mar Bechara Boutros Raï:Kardinaal Maronitische patriarch van Antiochië en het hele Oosten

Zijne Zaligheid, Gregorius III Laham:Melkite Grieks-katholieke patriarch van Antiochië en het hele Oosten, Alexandrië en Jeruzalem

Zijne Zaligheid, Mor Ignatius Afrem II :Syrisch-orthodoxe patriarch van Antiochië

Zijne Zaligheid, Ignatius Youssef III Yonan :Syrisch-katholieke patriarch van Antiochië en het hele Oosten

Zijne Zaligheid, Aram I Keshishian:Catholicos van de Heilige Stoel van Cilicië van de Armeense Apostolische Kerk

Zijne Eminentie de Zeer Eerwaarde Metropolitan Joseph Al-Zehlaoui

Aartsbisschop van New York en heel Noord-Amerika van de Antiochian orthodox-christelijke kerk

(Officieel vertegenwoordiger van Zijne Zaligheid Grieks-orthodoxe patriarch Johannes X van Antiochië en het hele Oosten)

Bisschop Angaelos,: Algemene bisschop van de Koptische Orthodoxe Kerk van Alexandria

(Officieel vertegenwoordiger van Zijne Heiligheid Paus Tawadros II, de 118e paus van Alexandrië en Patriarch van Al Afrika op de Heilige Apostolische Stoel van Sint Marcus de Evangelist van de Koptisch Orthodoxe Kerk van Alexandrië)

Zijne Excellentie Ibrahim, Ibrahim :Bisschop emeritus van de Chaldeeuwse Eparchy van de apostel Thomas

(Officieel vertegenwoordiger van Zijne Zaligheid Louis Rahphael Sako: Chaldeeuwskatholieke patriarch van Babylon en het hoofd van de Chaldeeuwse katholieke Kerk.